

*We hadden hoop, we hebben heel hard gehoopt
en plots werd het stil...*



De heer
Louis De Keyser

*Loweke de melkboer
Fervent supporter van Tempo Overijse
Gepassioneerd vogelliefhebber bij de Rietgors
Bestuurslid van Cultuur Huldenberg*

Geboren te Loonbeek op 20 februari 1936 en
zachtjes ingeslapen te Leuven op 20 oktober 2020.

Dit melden u:

Marc en Viviane De Keyser-De Clerck,

zijn zoon en schoondochter;

Axana De Keyser en Eva Creytens,

zijn kleindochter en haar vriendin;

Christophe en Petra Deckers-Hollebecq,

zijn kleinzoon en zijn echtgenote;

Dean De Keyser,

Lyanoh, Myloh, Matheo, Savannah,

zijn kleinzoon en achterkleinkinderen;

Maria De Keyser,

Marcel † en Agnes † De Keyser-Jokman,

Patrick De Keyser,

Christian De Keyser en Viviane,

Willy en Rheinilda Kinnart-Criegers,

Nancy,

Sven, Robin,

zijn zus, broer, schoonzus, neven en nichten.

*Met dank aan Michiel en Lowie Vandendaele, Lieve en An, Bea Laurijsen, aan het hele team van de
poetsdienst Huldenberg en aan het personeel van het UZ Gasthuisberg.*

De uitvaart heeft plaats in intieme kring.

Bloemen noch kransen.