

*Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbij ging,
omdat vandaag alles zo anders wordt.*

Mevrouw
Eliane Cammaerts

echtgenote van de heer Omer Arijs

Geboren te Leuven op 30 augustus 1945 en
na een korte, maar hevige strijd, ingeslapen
te Sint-Lambrechts-Woluwe op 31 december 2020.



Dit melden u diep bedroefd:

Omer Arijs, *haar echtgenoot;*

William en Wim Arijs-Van Slagmolen, *haar kinderen;*

Haar zussen, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten,

De families Cammaerts, Arijs, Craps en Craps.

De afscheidsceremonie zal plaatsvinden in intieme kring.
Na de crematie keert de urne terug naar haar thuisomgeving.