



ons mama, moeder, mutti, oma, oma Von

Ivonne Vanstallen

grote liefde van Gust Soret (1928-2007)
geboren in Hoeilaart op 1 augustus 1929
en er overleden op 6 januari 2022



We nemen afscheid in intieme kring

Onze grote dank gaat naar
alle rummikipsters van Thuiszorg Hoeilaart,
de verpleegsters van Thuisverpleging Druivenstreek
en vooral haar begripvolle en meelevende
huisarts dokter Vaes

een zorgzame, grappige, ondeugende,
wijze, meevoelende vrouw
de grote liefde van papa
de allerliefste mama, moeder, mutti
van 7 o zo dankbare kinderen
een schoonmama om u tegen te zeggen
de trotse oma van 11 toffe kleinkinderen
die haar warme zorgen nooit zullen vergeten
de grootoma van kapoenen Sam, Gustav, Mil en ♡
de fijne vriendin voor zovelen
de kokkin met de magische 'kastrollen'
waarin altijd genoeg zat voor een onverwachte
gast
het hart van goud waarbij het altijd thuiskomen
was

jij stapt na een rijkgevuuld leven
naar het licht en de eeuwige rust

wat gaan we je missen

Kris Soret en Cecile Houben
Ludo Soret en Marleen Gordts
Kilian
Annemie Soret en Piet Verhalle
Srijana en Nava Raj
Tula en Brecht en ♡
Hector en Žania, Gustav
Alex
Lieve Soret en Stef Luyten
Steven en Daisy, Sam en Mil
Tina
Guido Soret en Monique Verleije
Bo
Tobit en Hannah
Kristien Soret en Sjef Brouwers
Zoë
Katrien Soret en Marc Haesen
Lieve

De families Vanstallen, Van Haecht, Soret
en Vanderlinden