



*De kern van alle dingen is stil en eindeloos.  
Alleen de dingen zingen.  
Ons lied is kort en broos.*  
Felix Timmermans

Dankbaar voor wat zij voor ons en voor anderen geweest is,  
nemen we veel te vroeg afscheid van onze lieve dochter en zus.

## Marijke Thenaerts

Geboren te Etterbeek op 23 april 1969 en  
thuis te Duisburg overleden op 17 juni 2022,  
in het bijzijn van haar geliefden.

*Dit melden u met diepe droefheid:*

Ferdinand en Marie-Louise Thenaerts-Van Rossum

*haar ouders*

Steven Thenaerts

*haar broer*

*Delen mee in het verdriet:*

Marcel Thenaerts

Robert Thenaerts

Julien en Els Van Rossum-Vanden Plas, kinderen en kleinkinderen

*haar nonkels, tante, neven en nichten*

*Met oprechte dank aan alle mensen die Marijke verzorgd en ondersteund hebben.*

De afscheidsceremonie zal plaatshebben in het uitvaartcentrum Coorevits-Zoniën,  
Brusselsesteenweg 560 te Overijse in intieme kring.  
Aansluitend zal Marijke rusten op de begraafplaats van Tervuren.