

In de oneerlijke strijd die je met onvermoeibaar doorzettingsvermogen hebt gestreden, heb je ons geleerd om het leven in al zijn schoonheid te omarmen en te blijven genieten, ook als jij er niet meer bent.

Laura Charlier

Geboren te Leuven op 30 januari 1982
en er zachtjes ingeslapen op 11 september 2024.

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen in de Sint-Martinuskerk te Overijse op zaterdag 21 september 2024 om 10 uur.
Aansluitend leggen we haar te ruste op de centrale begraafplaats Hagaard te Overijse.

Gelegenheid tot groeten vanaf 9.20 uur.

U kan Laura een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Coorevits-Zoniën, Brusselsesteenweg 560 te Overijse, op vrijdag 20 september 2024 van 18 uur tot 18.30 uur.

Dochter van

Jean-Paul en Mia Charlier-Vandenhouten

Zus en tante van

Maarten en Natalia Charlier-Parkhacheva

Sasha

Maaïke en Kris Charlier-Van Pee

Louise

Jules, *haar metekind*

Delen mee in het verdriet

Haar tantes, nonkels, neven en nichten
De families Charlier, Vandenhouten
en aanverwanten

Met dank aan de thuisverpleging
en het personeel van het UZ Gasthuisberg.

