

Een moeder is een lichtje dat nooit dooft,
in je hart en in je hoofd.

Mevrouw
Denise Demiddeleer

weduwe van de heer Rufin Schollaert

Geboren te Erpe op 23 januari 1932
en zachtjes ingeslapen te Tervuren op 25 september 2024.

Dit melden u diep bedroefd

Vera Schollaert en Guy Van Audenhove
Hans Schollaert en Lisette Herten
Arne Schollaert en Julie Neybergh
Léa
Silke Schollaert en Dennis Gillijns
Lars, Emma

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar broer, zus, schoonzus, neven en nichten

De families Demiddeleer en Schollaert

Met dank aan haar huisarts dokter De Pelecijn.

De uitvaart heeft plaats in intieme kring.