

*Geen wind meer in de zeilen,
het water één groot spiegelend meer
en in deze oneindigheid
liet jij voor het laatst je zeilen neer.*

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het overlijden van
mijn lieve echtgenoot, zorgzame papa, warme schoonvader en epie.

Hans van Wouw

19 april 1941 - 10 oktober 2024

Zijn echtgenote

Jeannette

Zijn dochters en schoonzonen

Ingrid & Nik
Marloes & Sébastien

Zijn kleinkinderen

Eline, Maxime
Liliane, Emile

Op specifieke vraag van Hans zullen we in zeer intieme kring afscheid nemen.