

Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbij ging,
omdat vandaag alles zo anders is.

Lucienne Vandebroeck

Gewezen lid van joggingclub Jezus-Eik en Pasar.

Geboren te Waanrode op 12 februari 1944
en zachtjes ingeslapen te Leuven op 23 november 2024.

Echtgenote van

Lucien Vantuycom

Mama van

Kristin en Dirk
Peter en Sonia

Oma van

Jesse
Lola
Shelsy en Quinten
Alina
Collin

Delen mee in het verdriet

Haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven, nichten, haar vele vrienden en vriendinnen
De families Vandebroeck en Vantuycom

Met dank aan het personeel van WZC Mariendal, in het bijzonder afdeling De Ijse
en het personeel van afdeling Hemodialyse van het UZ Gasthuisberg.

De afscheidsceremonie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in het uitvaartcentrum Coorevits-Zoniën,
Brusselsesteenweg 560 te Overijse, op zaterdag 30 november 2024 om 12 uur.
Later heeft de crematie plaats, gevolgd door de bijzetting in het urneveld
op de centrale begraafplaats Hagaard in familiekring.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 11.40 uur.

Liever geen bloemen, maar u kan een gift doen aan Kom op tegen Kanker
op rekeningnummer BE03 4886 6666 6684 met vermelding
in memoriam Lucienne Vandebroeck.

Rouwadres: Famile Vantuycom-Vandebroeck
p/a Coorevits-Zoniën
Brusselsesteenweg 560, 3090 Overijse