



Omringd door de mensen die hij graag zag heeft hij het leven losgelaten
dat hij zo graag nog had verder geleefd.

Luc Vandendael

Geboren te Etterbeek op 30 december 1954
en zachtjes ingeslapen te Eizer op 10 december 2024.

Zorgzame echtgenoot van	Marina Bombaerts
Lieve papa van	Wendy en Juri Vandendael-Kusters Wouter en Nathalie Vandendael-Lombaerts
Trotse opa van	Alyssa Kusters Evy Kusters Bennet Vandendael Helena Vandendael
Zoon en schoonzoon van	Camille † en Yvonne † Vandendael-Moortgat Roger † en Germaine Bombaerts-Dekeyser
Delen mee in het verdriet	Zijn broer, zussen, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

Met dank aan thuisverpleging De Druif, zijn huisarts dokter Klara Charlier
en alle anderen voor de goede zorgen, de steun en de warme momenten.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen in het uitvaartcentrum Coorevits-Zoniën,
Brusselsesteenweg 560 te Overijse, op dinsdag 17 december 2024 om 10 uur.

Later heeft de crematie plaats, gevolgd door de bijzetting in het urneveld
op de begraafplaats van Eizer in familiekring.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 9.40 uur.

Liever geen bloemen, maar u kan een gift doen aan Kom op tegen Kanker op rekeningnummer
BE03 4886 6666 6684 met vermelding: "In memoriam Luc Vandendael".